



### « Το μήνυμα των Χριστουγέννων »

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μια ετήσια αναμνηστική γιορτή, αλλά μια καθημερινή βίωση της Αγάπης. Μιας Αγάπης που φανερώθηκε στον κόσμο τη μέρα της Γέννησης του Θεανθρώπου.

Βλέπουμε όμως καθημερινά, ανά τον κόσμο, εικόνες πόνου και δυστυχίας και αναρωτιόμαστε. Τι Χριστούγεννα θα κάνει και φέτος η ανθρωπότητα; Ποιος θα ακούσει τον ύμνο των αγγέλων;  
**« Δόξα εν υψίστοις Θεώ κι επί Γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία»**

Γιατί η «επί Γης ειρήνη» (Λουκ. β' 14), που έψαλαν οι άγγελοι αποτελεί προσδοκία και όνειροπραγματοποίηση; Γιατί;

Όλοι μας επιζητούμε την ειρήνη στον πλανήτη. Όμως πρώτα απ' όλα, πριν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, ίσως θα έπρεπε πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη μέσα του δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Οι άνθρωποι επιζητούν τους επεκτατικούς πολέμους γιατί δεν έχουν κατανοήσει ότι η Γη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.

Το αγαθό της ειρήνης θα υλοποιηθεί μόνο όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ότι πρέπει να ζουν αρμονικά στον πλανήτη Γη .

Δηλαδή να κάνουν πιστεύω τους αυτό που λέει μια Γιαπωνέζικη παροιμία: « Τη Γη πρέπει να τη βλέπουμε σαν τον κήπο των Θεών»

Οι μαθητές της Α' και Β' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στρυμονικού συνεργάστηκαν με μεγαλύτερους συμμαθητές τους μας ταξίδεψαν και μας συγκίνησαν με τη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους και το χριστουγεννιάτικο θεατρικό δρώμενο , « Τα παιδιά της Γης ? . Κι επί Γης ειρήνη » που έχει διαπολιτισμικό χαρακτήρα και ενώνει το μήνυμα των Χριστουγέννων με το πανανθρώπινο αίτημα της ειρήνης απανταχού της γης.

Χρόνια πολλά

Υγεία , ευτυχία και ?

Επί Γης Αγάπη κι Ειρήνη !

? Υπεύθυνοι για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή ήταν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων:

Α' Τάξη: Σκοπιανού Φιλίππιδου Ευδοκία

Β' Τάξη: Ραντούδη Σταυρούλα (επεξεργασία κειμένων)

? Υπεύθυνος σχολικής χορωδίας : Ζλατανίδης Χαράλαμπος ( εκπαιδευτικός Ε' Τάξης)

**Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς** , που με πολύ ενθουσιασμό και διάθεση δημιουργίας και προσφοράς, συνεργάστηκαν με τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της δράσης « Έκθεση χριστουγεννιάτικων δώρων»

Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, που μας κάνει να πιστεύουμε ότι το σχολείο σε κοινή δράση με τους γονείς μπορεί να πετύχει σε πολλά επίπεδα και να κάνει πραγματικότητα το κοινωνικό σχολείο .